



Huub Kluijtmans bij pilaar 8 langs het bedelaarspad in Sevenum. FOTO SUSAN JILISEN

MEIJEL/SEVENUM

Peelroute en boek leidraad mysterie Gouden Helm

Met het plaatsen van tien basaltzuilen is de nieuwe Peelroute Wegh van Meijl op Seven klaar voor de opening in oktober. Tegelijk verschijnt een boek waarin initiatiefnemer Huub Kluijtmans uit Grashoek met nieuwe onthullingen over de Gouden Peelhelm komt.

DOOR MARCEL VAN LIER

Kluijtmans pakt de opening groots aan. „Een groep Romeinse ruiters begeeft zich op de route en stopt bij elke zuil. Op alle tien locaties wordt de openingstoespraak herhaald. De hoofdman van de groep draagt een haast niet van het origineel te onderscheiden replica van de Gouden Peelhelm. Het wordt een heel spektakel.”

Bij elke zuil wordt een stempelpost ingericht voor mensen die de route te voet of per fiets willen verkennen. Langs de route door de Peel is om de Romeinse mijl (1478 meter) een basaltzuil geplaatst. De laatste staat in de kerk van Sevenum en heeft een komvormige bovenzijde die hiervoor bewust door de kunstenaar is ingeslepen. „Mensen die de route

volgen, kunnen hun hand op de zuil leggen en de indrukken die ze onderweg hebben opgedaan, overdenken. Zo wordt het, voor wie er voor open staat, ook een spirituele ervaring.” De kerk en aangrenzende Mariakapel, naast de hoofdingang, zijn hiervoor dag en nacht geopend. Langs de route zijn zwarte informatiebordjes met gouden opdruk geplaatst, in de contouren van de Peelhelm en met de afkorting *WvMoS*. Hiermee komt de Wegh van Meijl op Seven, gebaseerd op een oude sage, in het rijtje van bestaande toeristische Peelpaden zoals het Blote Voetenpad, het Toon Kortoomspad en het Struinpad. De route heeft aftakkingen naar bijzondere historische locaties zoals archeologische vindplaatsen en het Romeins monument bij de plek in Helenaveen waar de Gouden Peelhelm is aangetroffen. Aardige bijkomstigheid is dat de route zelfs als marathon kan worden gelopen. De lengte van 42.195 kilometer, heen en terug, komt overeen met de olympische afstand. „Alles bedoeld om de historische oorsprong van het mysterie levend te houden”, stelt Kluijtmans.

Gelijktijdig met de opening van de *WvMoS* presenteert Kluijtmans zijn nieuwe boek over de Gouden Peelhelm, dat na jaren van archiefonderzoek tot stand is gekomen en naast getuigenverklaringen ook nieuwe ontdekkingen bevat. Kluijtmans komt in oktober met onthullingen waarop hij nog niet verder wil ingaan. Het enige dat de Grashoekenaar kwijt wil, is dat hij op de helm christelijke symbolen heeft ontdekt die tot nu toe niet als zodanig zijn (h)erkend. De randversiering bestaat uit honderden minuscule liggende kruisjes waarin hij een verband ziet met het visioen van Constantijn, de eerste christelijke Romeinse keizer. Een gebeurtenis in de vierde eeuw die volgens veel historici de wereldgeschiedenis veranderde. Naast de helm komen ook tientallen andere belangrijke Peelvondsten aan bod. Het boek zal bij wetenschappers zeker stof doen opwaaien, verwacht de auteur.

De opening van de Peelroute vindt zondag 11 oktober plaats op het terrein van de St. Willibrordusput in Meijel, mits de dan geldende coronabeperkingen dit toelaten.